

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΝΑΧΩΜΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Τη Τρίτη 04 Φλεβάρη είναι προγραμματισμένη η δίκη των 25 συλληφθέντων-ισσών, που προέκυψαν τη 17 Νοέμβρη του 2020 κατά τη προσπάθεια διεξαγωγής της πορείας για το πολυτεχνείο. Και λέμε προσπάθεια καθώς το κράτος αποφάσισε με πρόσχημα τη πανδημία να απαγορεύσει όλες τις συγκεντρώσεις της συγκεκριμένης μέρας και να ρίξει ένα “υγιεινό” ξύλο σε όσους και όσες αποφάσισαν να διαδηλώσουν παρά τις απαγορεύσεις. Λίγο πριν την έναρξη της ώρας της πορείας, φοιτητές και φοιτήτριες κατέβηκαν από τις εστίες της Δόμπολης να προσεγγίσουν το σημείο και δέχθηκαν τη σφοδρή επίθεση των μπάτσων που είχαν αποκλείσει τον χώρο συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό 6 ατόμων και τη σύλληψη 23 διαδηλωτών. Μετά από ένα χρόνο απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε άλλα δύο άτομα εκ των τραυματισμένων. Οι διαθέσεις των μπάτσων είχαν φανεί από νωρίς με αποκλεισμό όλου του κέντρου και δεκάδες προσαγωγές ατόμων στο δρόμο, με την υποψία πως θα προσεγγίσουν τη πορεία. Φυσικά με τις προσαγωγές πακέτο πήγαιναν και τα πρόστιμα. Το προαύλιο του αστυνομικού τμήματος γέμισε με διαδηλωτές-ριες. Νωρίτερα μέλη του εργατικού κέντρου που προσέγγισαν το σημείο κατάθεσης στεφάνων δέχθηκαν εξίσου τη καταστολή με ξυλοδαρμούς και προσαγωγές. Η καταστολή συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα σε τοπικό επίπεδο, στην απεργία της 26ης Νοέμβρη, όπου μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ επιτέθηκαν, τραυμάτισαν και συνέλαβαν διαδηλωτές που κατέβηκαν στην απεργία.

Η συγκεκριμένη μέρα αποτέλεσε μόνο ένα παράδειγμα της άγριας καταστολής που εξαπέλυσε το κράτος απέναντι σε όσους και όσες αντιστάθηκαν στις απαγορεύσεις του κατά τη περίοδο της πανδημίας. Με αφορμή την εξάπλωση του κορωνοϊού κήρυξε μια κατάσταση “έκτακτης ανάγκης” και καταπάτησε ελευθερίες μας. Προσπάθησε να πουλήσει ατομική ευθύνη και να μας πείσει πως εμείς ευθυνόμαστε για την εξέλιξη της πανδημίας και όχι η χρόνια υποτίμηση της δημόσιας υγείας, με τις ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. Αντί για τις δομές υγείας το κράτος συνειδητά ενίσχυε σταθερά την αστυνομία και η περίοδο της πανδημίας έδειξε πόσο ανάγκη την είχε. Ξύλο και τραμπουκισμοί σε όσους διαδηλώνουν, πρόστιμα ακόμη και σε κόσμο που άραζε σε πλατείες και παγκάκια.

Το κράτος συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά και να εξαπολύει επιθέσεις στη τάξη μας, με τη ψήφιση νομοσχεδίων. Ένα από αυτά ήταν και το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε εν μέσω covid και κατήργησε την δωρη εργασία και έβαλε εμπόδια στη διεξαγωγή απεργιών. Για να κατευνάσει τη κοινωνική οργή έδωσε γελοία επιδόματα σε όσους-ες εργάζονταν σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας, την ίδια στιγμή που μοίραζε πρόστιμα σαν καραμέλες. Έθεσε σε διαθεσιμότητα υγειονομικούς υπαλλήλους, ροκάνιζε τους μισθούς των εργαζομένων με διενέργεια rapid tests και επέβαλε μηνιαία πρόστιμα στους άνω των 60, με εκβιασμό τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους.

Κομβικός αυτή τη περίοδο για την εφαρμογή όλων αυτών των απαγορεύσεων ήταν ο ρόλος της αστυνομίας. Απέδειξε γι’ άλλη μια φορά πως αποτελεί τον καλύτερο μηχανισμό του κράτους ενάντια στη κοινωνία. Οι μπάτσοι έβγαλαν το καλύτερο εαυτό τους, δίνοντας τους το ελεύθερο να ασκήσουν για άλλη μια φορά βία πάνω μας. Τη στιγμή που δεν υπήρχε νοσηλευτής για δείγμα, ένας μπάτσος ξεπετιόταν από κάθε γωνιά ζητώντας το λόγο για τον οποίο ήσουν έξω. Κατάφεραν να γίνουν μισητοί σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, ακόμη και σε εκείνη που μέχρι τότε θεωρούσε πως οι μπάτσοι είχαν ρόλο τη προστασία μας. Αμέτρητες συλλήψεις, ξύλο και πρόστιμα ήταν η καθημερινότητα της καραντίνας, αν και στα κανάλια άκουγες μόνο για αριθμούς κρουσμάτων.

Στο σήμερα, η περίοδος της καραντίνας έχει παρέλθει, μα δε πρέπει να θυμόμαστε τον επιθετικό ρόλο του κράτους και των μπάτσων επειδή απλά και μόνο τώρα φτάνουν οι μέρες εκδίκησης των συγκεκριμένων υποθέσεων. Οφείλουμε πέρα από το να σταθούμε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες σε όσα άτομα έχουν διωχθεί για την απόφαση τους να σηκώσουν κεφάλι μέσα στις απαγορεύσεις και δέχτηκαν τη κρατική βία, να οργανώνουμε ταυτόχρονα καθημερινά τις αντιστάσεις μας στο σήμερα απέναντι στις προσταγές της εξουσίας, με όρους αλληλεγγύης και αντιεραρχίας. Ως τότε θα ανεχόμαστε αμάσητο το ρόλο του κράτους και της βίας του πάνω στις ζωές μας, προσποιούμενοι-ες πως τίποτε δεν αλλάζει;

**ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ 25 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ-ΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΤΗ 04 ΦΛΕΒΑΡΗ ΩΡΑ 9:00 ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Αναρχική ομάδα
A Batalha**

