

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΚΑΜΡΑΝ ΑΣΙΚ- ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟΥΣ

Νεκρός βρέθηκε ο Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ, μετανάστης από το Πακιστάν, μέσα στο Α.Τ Αγίου Παντελεήμονα. Οι μπάτσοι έβγαλαν μια ανακοίνωση περί θανάτου λόγω παθολογικών αιτιών και ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή με άλλους συγκρατούμενους του, τις προηγούμενες μέρες. Όπως όλα δείχνουν μπάτσοι τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, μια και η ίδια η οικογένεια του καταγγέλλει πως είχε εξαφανιστεί για μια εβδομάδα χωρίς να ξέρουν πού βρίσκεται και πως το σώμα του βρέθηκε γεμάτο με σημάδια βασανιστηρίων και μάλιστα σε σημείο του τμήματος που όλο τυχαία δεν υπήρχαν κάμερες. Είναι προφανές πως μιλάμε για άλλη μια κρατική δολοφονία.

Το συγκεκριμένο τμήμα είναι γνωστό από το παρελθόν για βασανιστήρια αλλά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν καταγγεληθεί. Το 2013 είχε βρεθεί νεκρός μετανάστης από το Μπαγκλαντές μέσα στο εν λόγω Α.Τ. ενώ είναι γνωστές οι σχέσεις του και οι συνεργασίες με τους φασίστες. Παρ' όλο το ιστορικό του συγκεκριμένου τμήματος, για να μη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, δε μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια συνολική κρατική πολιτική. Το ελληνικό κράτος δεν είναι πρώτη φορά που δολοφονεί μετανάστες και μετανάστριες. Τους δολοφονεί καθημερινά στα σύνορα με το στρατό και τους συνοριοφύλακες, στη Μεσόγειο με push backs, όπως φανερώνει το πρόσφατο ναυάγιο της Πύλου με τη δολοφονία πάνω από 750 μεταναστ(ρι)ών. Τους δολοφονεί μέσα στα τμήματα με βασανιστήρια των μπάτσων και τους δολοφονεί καθημερινά μέσα στα κάτεργα των ελλήνων αφεντικών που τους εκμεταλλεύονται καθημερινά, δίνοντας τους μεροκάματα της πλάκας και δουλεύοντας κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας.

Αν είσαι από αυτούς που λένε δε με νοιάζουν αυτά ή θεωρούν ότι για όλα όσα σου συμβαίνουν φταίνε οι μετανάστες καιρός να αλλάξεις πλευρό. Το κράτος χρησιμοποιεί διαχρονικά τους/τις μετανάστ(ρι)ες ως αποδιοπομπαίους τράγους για να μας αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά μας προβλήματα. Για την εκμετάλλευση που δεχόμαστε από τα αφεντικά, για την αδυναμία να ανταπεξέλθουμε στο κόστος ζωής και την ακρίβεια, για την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και του συστημάτων μαζικής μεταφοράς, για τη παντελή έλλειψη αντιπυρικών και αντιπλημμυρικών έργων, για τους τραμπουκισμούς της αστυνομίας, αν όλα αυτά τα σχετίζεις με τους μετανάστες, μάλλον είσαι κομμάτι του προβλήματος και βοηθάς το κράτος να κάνει τη βρώμικη δουλειά του.

Όσο για τον ρόλο της αστυνομίας; Συγκεκριμένος. Το κράτος την οπλίζει για να επιτίθεται και διαφυλάττει τα συμφέροντα των αφεντικών. Καταστέλλει όσες και όσους αντιστέκονται και δε διστάζει να δολοφονήσει ρομά και μετανάστ(ρι)ες, κάνοντας ιεράρχηση των ζωών μας. Χτυπά απεργούς, διαλύει πορείες και διαδηλώσεις, τραμπουκίζει κόσμο που αράζει στις πλατείες και πετάει βίαια κατοίκους από τα σπίτια τους.

Δεν περιμένουμε κάποια επίρριψη ευθυνών στους μπάτσους από τους ίδιους και τους δικαστές, εξάλλου έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία συγκάλυψης της δολοφονίας. Η ουσία είναι εμείς οι εκμεταλλεζόμενοι-ες τι απαντήσεις δίνουμε. Όταν δεν απαντάμε στη κρατική καταστολή και στις δολοφονίες, όταν δε κατεβαίνουμε στο δρόμο και δεν οργανωνόμαστε ενάντια στις επιθέσεις που εξαπολύει η εξουσία, θα συνεχίσει να δολοφονεί άτομα της τάξης μας ανενόχλητα. Μόνο αν αποκρούσουμε τη ρατσιστική ρητορεία κράτους και φασιστών για τους μετανάστες εργάτες και εργάτριες και αντιληφθούμε πως στο ίδιο καζάνι βράζουμε και είναι περισσότερα που μας χωρίζουν με τους ντόπιους εκμεταλλευτές μας. Αν δράσουμε μαζί μόνο τότε θα έχουμε αρχίσει να θέτουμε τους όρους να απαντήσουμε στη κρατική καταστολή.

ΕΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΦΙΑΝΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΩΝ
Στηρίζουμε τη συγκέντρωση-πορεία ενάντια στη κρατική δολοφονία το Σάββατο 28/09 στις 18:00
Περιφέρεια

Αναρχική ομάδα A Batalha
abatalha@espiv.net