

Σίγουρα το κράτος και το κεφάλαιο δεν αναφέρονται σε κάποια ελευθερία που θα περιορίζουν τα ίδια ως προς την κερδοφορία τους, την ανάπτυξη τους και τον επεκτατισμό τους. Προφανώς είναι δεδομένο ότι το καθεστώς της ανάθεσης σου δίνει την ελευθερία επιλογής υποψήφιου καταπιεστή για τα επόμενα 4 χρόνια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξεις το lifestyle, το αν φοράει γραβάτα, τόπο καταγωγής και αν κάνει ρουσφέτια. Καμία κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει για το αν εσύ έχεις να φας και να πληρώσεις το νοίκι, φόρους που σου επιβάλανε. Καμία κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει επίσης αν έχεις πρόσβαση σε υγεία και εκπαίδευση.

Κανένας επαγγελματίας σωτήρας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα σε στείλει σαν το πρόβατο στη σφαγή σε κάποιο πόλεμο για τα συμφέροντα κάποιων εταιρειών ακόμα και αν σου δίνει την επιλογή ελευθερίας με ποια μονάδα θες να πας να σφαχτείς.

Επί της ουσίας οι εκλογές είναι εργαλεία του κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ανάλογα με τις αναγκαιότητες του, ως προς την αφομοίωση της μάζας και την καταστολή της, σε περίπτωση αντίδρασης σε αυτά που της επιβάλλει. Σίγουρα μία κυβέρνηση από μόνη της φαίνεται πολύ ξενέρωτη, οπότε για να δέσει καλύτερα το γλυκό, έννοιες όπως έθνος, θρησκεία, πατρίδα βομβαρδίζουν τη συνείδηση σου από μικρή ηλικία για να παραμείνεις πιστός στους εκμεταλλευτές σου.

Οι εκλογές δίνουν στην εργατική τάξη την ψευδαίσθηση πως έχει την επιλογή για μια καλύτερη ζωή και στο κεφάλαιο τη δυνατότητα να ανακυκλώνεται δίνοντας, ανάλογα με τους συσχετισμούς, το προνόμιο σε όσους το στηρίζουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που κάθε φορά πας να ψηφίσεις τους ίδιους και τους ίδιους που σε φτάσανε στο κείλος του γκρεμού. Ατάκες από τυχοδιώκτες που θέλουν να μιλάνε για συνταγματικά δικαιώματα και για πολέμιους ελευθερίας, όσους αμφισβητούν αυτούς τους ίδιους που έχουν παραβιάσει με μανία όλα τα παραπάνω. Αυτοί που εκπροσωπούν το σύνταγμα είναι οι ίδιοι που το έχουν κατοικήσει και έχουν γελοιοποιήσει και καταστείλει κάθε εργατικό αγώνα και κεκτημένο. Στις εκλογές λοιπόν δεν ψηφίζουμε αλλά διεκδικούμε στα οδοφράγματα της πραγματικής ελευθερίας εμείς οι ίδιοι, οι σωτήρες του εαυτού μας.

**...αλλά με την οργάνωση και την αντίσταση στο σύστημα που γεννά καταπίεση και εξαθλίωση**



## με την συμμετοχή ή μόνο με την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες

Οι εκλογές έρχονται! Πράσινες, κόκκινες και μπλε φυλλάδες βομβαρδίζουν καθημερινά, προσπαθώντας να πείσουν το πόσο καλοί άνθρωποι είναι και το πόσο δεν νοιάζονται και δεν εργάζονται σκληρά για το κεφάλαιο αλλά για το δικό μας καλό. Οι εκλογές όμως, δεν είναι παρά εργαλεία του κεφαλαίου, που χρησιμοποιεί ανάλογα με τις αναγκαιότητές του, για να αφομοιώνει τις μάζες και να τις καταστέλλει σε περίπτωση που αντιδρούν σε αυτά που επιβάλλει. Το δίπολο μπαίνει και σε αυτή την περίπτωση, δεξιά ή αριστερά, και γίνεται προσπάθεια να πείσουν για τις μεταξύ τους διαφορές. Ταυτόχρονα, μέσα σε μια γενικότερη συνθήκη αμφισβήτησης και δυσaréσκειας για τη κρατική πολιτική, κάνουν την εμφάνισή τους και οι φασίστες σαν "αντισυστημική" δύναμη.

Κάποιοι και κάποιες θα αποφασίσουν να απέχουν, καθώς θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουν. Η αποχή όμως από μόνη της δε θα κάνει τη διαφορά, αν δεν είναι συνειδητή και ενεργητική. Και όταν μιλάμε για ενεργητική αποχή, εννοούμε να αφήσουμε στην άκρη την λογική της ανάθεσης, της απάθειας και του προσωπικού βολέματος και να πιάσουμε τη λογική της αυτο-οργάνωσης και της συμμετοχής στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Μόνη ελπίδα η ταξική μας οργάνωση και απεικίνηση, μέχρι το γκρέμισμα κάθε μορφής εξουσίας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιόν θα ψηφίσεις, αλλά ποιόν δρόμο εν τέλει θα διαλέξεις.  
**Το δρόμο του αγώνα ή εκείνον της παραίτησης;**

### Αλλά με την οργάνωση και την αντίσταση στο σύστημα που γεννά καταπίεση και εξαθλίωση.

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
Α ΒΑΤΑΛΙΑ

### Για εμάς :

Το παρόν έντυπο έχει δημιουργηθεί από την αναρχική ομάδα Α Βαταλία. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία δραστηριοποιείται και εντάσσεται στα πλαίσια του α/α χώρου των Ιωναννίνων από τον Ιανουάριο του 2022. Αντιλαμβανόμενες/-οι τις/τους εαυτές/-ους μας ως κομμάτι της εργατικής τάξης κάθε ζήτημα με το οποίο καταπιανόμαστε δε μπορεί παρά να μπαίνει υπό ταξικό πρίσμα. Η θεματολογία της ομάδας δεν εστιάζει αποκλειστικά σε μία κατεύθυνση και προσπαθούμε να ασχολούμαστε όσο γίνεται περισσότερο με ζητήματα τα οποία κρίνουμε ότι αφορούν ή απασχολούν την τάξη μας και τον πολιτικό χώρο στον οποίο εντασσόμαστε. Την ίδια στιγμή κρίνουμε σημαντικό να μην περιορίζουμε γεωγραφικά την ακτίνα τόσο της θεματολογίας μας όσο και της επιμέρους ανάλυσής μας. Η δομή της ομάδας είναι οριζόντια, δεν αναγνωρίζουμε αρχηγούς και ιεραρχίες. Η άποψη του κάθε μέλους είναι εξίσου σημαντική στο δρόμο για τη λήψη κάθε απόφασης αλλά και για την ανάλυση κάθε ζητήματος. Δεν έχουμε καμία άλλη παρά εχθρική σχέση με κράτος, θεσμούς, κεφάλαιο και τους υπερασπιστές τους μια και η θέση μας βρίσκεται διαχωρισμένη από όσες και όσους μας εξουσιάζουν και μας χρησιμοποιούν ως εργαλεία τους. Αντιλαμβανόμαστε ως υποκρέωση μας – ηθική και ιστορική - την μόνιμη εναντίωσή μας στον καπιταλισμό και κάθε εξουσιαστικό σύστημα. Με βάση όλα τα παραπάνω μέλη μας δεν είναι όσοι/-ες εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, έμποροι ναρκωτικών, αφεντικά και όσοι μάχονται υπέρ της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, ενώ την ίδια στιγμή στρεφόμαστε ενάντια στα ΜΜΕ και κάθε άλλο όργανο του κράτους. Τα μέσα τα οποία επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε για την διάχυση του λόγου μας είναι αυτοοργανωμένα και μη κατευθυνόμενα.

Μπορείτε να μας βρείτε:  
στο site : [abatalha.espivblogs.net](http://abatalha.espivblogs.net)  
στο mail : [abatalha@espiv.net](mailto:abatalha@espiv.net)  
στο Ελευθεριακό Εργαστήρι F451, Τσακάλωφ 20, πάνω από το Άλσος.

## Ο κόσμος δεν αλλάζει με την συμμετοχή ή μόνο με την αποχή από τις εκλογικές διαδικασίες...

**Μαθημένο είναι τ' αρνί να κουρεύεται το Μάη.**

Η μέρα των εκλογών πλησιάζει. Πρωτοσέλιδα για σωτήρες, αναρτήσεις με υποσχέσεις, ψεύτικα νούμερα και δημοσκοπήσεις, debate, καλλιτεία και αγωνία για τον "επίγονο" του θρόνου είναι από αυτά τα λίγα που θα κρατήσουν την παράδοση ξεπλύματος της τετραετίας των ψεμάτων. Πράσινες, κόκκινες και μπλε φυλλάδες βομβαρδίζουν καθημερινά, προσπαθώντας να πείσουν το πόσο καλοί άνθρωποι είναι και το πόσο δεν νοιάζονται και δεν εργάζονται σκληρά για το κεφάλαιο αλλά για το δικό μας καλό. Μία παράδοση που θέλει να καυτείται το άρωμα της ελευθερίας μέσα σε μπόχα σκοταδισμού.

Φαντάζει υπέροχο σαν ιδέα λοιπόν, μέσα στους αιώνες, η κάθε νίκη απέναντι σε κάθε δυνάστη και σε ολοκληρωτικά καθεστώτα η ελευθερία ψήφου, όπως και η ελεύθερη έκφραση της γνώμης και των πολιτικών απόψεων. Ποιος/-α θα φανταζόταν άραγε από το 1844 και μετά, προερχόμενοι από ένα καθεστώς αυτοκρατορίας, πως θα μπορεί να επιλέξει τον δικό του-της εκπρόσωπο "σωτήρα" (Σαν να φτιάχνεις χαρακτήρα στο LOL ένα πράγμα); Το λες και ουτοπία. Ποια θα περίμενε μετά την πτώση της χούντας να κυκλοφορεί ελεύθερη δίκως να φοβάται μη τη συλλάβουν ή τη σπάσουν στο ξύλο για τα κομμουνιστικά της ιδεώδη και πολιτικά φρονήματα; Το δημοκρατικό πολίτευμα με την ελευθερία ψήφου ανάβοντας το πράσινο φως ακόμα και σε κομμουνιστικά κόμματα, φαντάζει ακόμα πιο κουλ και δυο φορές ουτοπία. Η λέξη ελευθερία όμως στο μυαλό του καθένα και της καθεμιάς μεταφράζεται τελείως διαφορετικά. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπως και όλα τα καθεστώτα που έχουν υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία, δεν θα μπορούσαν να μην εκμεταλλευτούν αυτή την λέξη. Ακόμα και οι Ναζί μιλούσαν για ελευθερία. Στην πραγματικότητα όμως για ποια ελευθερία μιλάνε;





## Τελικά (τι) να ψηφίσω;

Πλησιάζει η στιγμή πάλι να πράξουμε το καθήκον μας και ως ενεργοί πολίτες να βρεθούμε ενώπιον της κάλπης για να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να σπρώξουμε προς την αλλαγή που θέλουμε να δούμε στο πολιτικό σκηνικό. Για να καλύτερεύσουμε τις ζωές μας όπως μας υπόσχονται οι εκάστοτε πολιτικοί ηγέτες στις προεκλογικές τους καμπάνιες.

Ένα κομμάτι της κοινωνίας θα μεταβεί στα εκλογικά κέντρα με την ελπίδα ότι ίσως ο φάκελος που θα πέσει στην κάλπη θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή τουλάχιστον το μικρότερο δυνατό κακό. Κάποιοι και κάποιες που θα αποφασίσουν να απέχουν συνειδητά ίσως θεωρούν πως δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουν, είτε μικρότερα κόμματα είτε κάποιο από τα ισχυρότερα, αφού ακόμα και κάποιοι από τους πιο φανατικούς ψηφοφόρους της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν την κατάσταση την επομένη των εκλογών ούτως ή άλλως να είναι το ίδιο θλιβερή. Ένα άλλο κομμάτι χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση που δεν θα ξέρει που να ρίξει την ψήφο του θα πάει απλώς για να πάει ή θα απορρίψει την όλη διαδικασία χωρίς πολλή σκέψη και θα αποφασίσει να περάσει τη μέρα του πιο ευχάριστα, μακριά από εκλογικά κέντρα και κάλπες, σε κάποια παραλία.

Στην πραγματικότητα όμως η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου δε βαριέται να ψηφίσει. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια και απαξίωση του συστήματος. Η κοινωνία δεν πείθεται ότι οποιοδήποτε κόμμα και να κυβερνήσει την επόμενη τετραετία θα αλλάξει τα πράγματα. Η αγανάκτηση που οδήγησε τον κόσμο μαζικά στο δρόμο μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, παρά τις δηλώσεις Μητσοτάκη ότι το συμβάν έχει πλέον σταματήσει να αποτελεί «ζημιά» για το κόμμα του στις εκλογές, θα φέρει νέο ρεκόρ στα ποσοστά αποχής φέτος. Το δίλημμα του κόσμου μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και σε ποιον τελικά αξίζει να ρίξει την ψήφο του για μεγάλη μερίδα του κόσμου θα μετατραπεί σε ερώτημα του αν εν τέλει αξίζει να ψηφίσει. Η αποχή θα είναι η απάντηση σε όλη αυτή την κατάσταση αλλά από μόνη της δεν θα κάνει τη διαφορά.

Έτσι ή αλλιώς όμως δεν θα ιδρώσει το αυτί τους. Δεν θα στερήσουμε την εξουσία από κανένα κόμμα με ψήφο ή χωρίς. Οι εκλογές θα βγάλουν αποτέλεσμα, όπως κάθε τετραετία ακόμα και αν η αποχή έφτανε ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του 2015

και του 2019. Όποια κόμματα και να πάρουν την εξουσία πάλι θα συζητάμε για ξεπούλημα δημόσιων επιχειρήσεων και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, όπως το ρεύμα και το νερό, πάλι για πλειστηριασμούς, πάλι θα λέμε για εργοδοτικές αυθαιρέσεις, εργατικά ατυχήματα και αντεργατικούς νόμους. Πάλι θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με καταστολή και εκμετάλλευση της τάξης μας.

## Εκλογικό δίπολο : οι όψεις του ίδιου νομίσματος

Πλησιάζοντας η ώρα της κάλπης το γνωστό κομματικό δίπολο παρουσιάζεται όλο και πιο έντονο από τα ΜΜΕ, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί συγκρούονται όλο και σφοδρότερα προκειμένου να δείξουν τη διαφοροποίησή τους ο ένας από τον άλλο.

Αριστερά ή δεξιά; ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία ή μήπως ΠΑΣΟΚ; Οι μεν κατηγορούν τους δε και οι υπόλοιποι τους κατηγορούν όλους. Πως άλλωστε θα τσιμπήσουν μερικές ακόμη ψήφους, αν δε δηλώσουν τη διαφοροποίησή τους από τους αντιπάλους τους; Η αλήθεια όμως είναι πολύ μακριά από όλα αυτά, αφού οι ομοιότητες είναι πολύ περισσότερες μεταξύ των δύο κομμάτων που μάχονται για την μεγάλη καρέκλα του Μαξίμου.

Παρά τη δριμύτητα κριτική που ασκείται από το ένα κόμμα στο άλλο, μια σύντομη ματιά στα τελευταία μόνα χρόνια αρκεί για να αποδείξει το αντίθετο.

Μπορείς να απαντήσεις σωστά σε όλες τις ερωτήσεις;

1. Επί ποιάς κυβέρνησης ιδιωτικοποιήθηκε ο τότε ΤΡΑΙΝΟΣΕ; (α) ΣΥΡΙΖΑ, το 2017 (β) ΝΔ, το 2020 (γ) ΝΔ, το 2014
2. Επί ποιάς κυβέρνησης ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος της ΔΕΗ; (α) ΣΥΡΙΖΑ, το 2018 (β) ΠΑΣΟΚ, το 2010 (γ) ΝΔ, το 2021
3. Ποιό κυβερνών κόμμα υποσχέθηκε την κατοχύρωση μιας θέσης στο δημόσιο για τους συγγενείς των θυμάτων της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, προκειμένου να φιμώσει τα ίδια αλλά και την κοινωνική αναταραχή; (α) ΝΔ (β) ΣΥΡΙΖΑ (γ) κυβέρνηση Παπαδήμου

4. Ποιό κυβερνών κόμμα υποσχέθηκε την κατοχύρωση μιας θέσης στο δημόσιο για τους επιζήσαντες ή τους συγγενείς των νεκρών στο Μάτι και των πυρόπληκτων την Α. Αττικής το 2018, προκειμένου να φιμώσει τα ίδια αλλά και την κοινωνική αναταραχή; (α) ΝΔ (β) ΣΥΡΙΖΑ (γ) ΠΑΣΟΚ

5. Επί ποιάς κυβέρνησης “πέρασε” το νομοσχέδιο – επίθεση σε κάθε εργασιακό δικαίωμα και υπέρ της κατακρούργησης του 8ώρου, Βρούτση – Χατζηδάκη; (α) ΣΥΡΙΖΑ (β) ΝΔ

## Αντισυστημικότητα και άλλα παραμύθια για μεγάλα παιδιά

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της κοινωνίας στα κυρίαρχα κόμματα δημιούργησε όπως είναι φυσικό μία ανεκτικότητα σε μορφώματα της άκρας δεξιάς. Με ψευδαισθήσεις ότι δήθεν οι φασίστες θα μπούνε στη Βουλή και θα αρχίσουν στις σφαλιράς τους κλέφτες και διεφθαρμένους πολιτικούς ξεκίνησαν να παίζουν ήδη από το 2012, με την απότομη άνοδο της Χρυσής Αυγής, εθνικιστικά, ρατσιστικά και μισαλλόδοξα λογύδρια με αυτή τη ρητορεία ξαναεμφανίστηκε τώρα το κόμμα “εθνικό κόμμα – Έλληνες” του Κασιδιάρη. Πόση βάση είχαν τότε οι αντισυστημικές ρητορείες; Όσο ακριβώς έχουν και σήμερα. Η αντισυστημική Χρυσή Αυγή τότε προβαλλόταν και ξεπλενόταν από δημοσιογράφους όπως ο Τράγκας και ο Μπογδάνος. Τυχαίο; Καθόλου, αφού οι φασίστες έκαναν πιστά τη δουλειά που ευνοούσε μεγαλοεπιχειρηματίες καναλάρκες, τόσο εντός όσο και εκτός του κοινοβουλίου. Ποιοι ξεχνάνε άλλωστε βουλευτές όπως ο Γερμενής (5 Νοεμβρίου 2012) που καταφερόταν εναντίον της φορολόγησης των πλοίων που έφεραν ελληνική σημαία <sup>1</sup> ή όπως ο Κουζηλός (Γενάρης 2013) που ζητούσε να δοθούν εγγυητικές επιστολές από το κράτος προς τους εφοπλιστές για να λύσουν τα προβλήματα ρευστότητας που έχουν οι κεφαλαίοι;<sup>2</sup> ΠΟΛΛΟΙ είναι η σωστή απάντηση, αλλά σίγουρα όχι εμείς.

Την ίδια στιγμή, πέραν της συστημ(α)τικής προσπάθειας για εύνοια του εφοπλιστικού κεφαλαίου εντός του κοινοβουλίου, προσπαθούσαν και έμπρακτα να βοηθήσουν το ταλαιπωρημένο από τις κακουχίες ελληνικό κεφάλαιο. Και

6. Επί ποιάς κυβέρνησης “πέρασε” το νομοσχέδιο τροποποίησης του συνδικαλιστικού νόμου, όπου καθιστά οριακά ανέφικτο για την πλειοψηφία των σωματείων των εργαζομένων να κηρύξουν απεργία, μια και χρειάζονται πλέον θετική ψήφο από το 50%+1 των εγγεγραμμένων μελών;

(α) ΣΥΡΙΖΑ (β) ΝΔ (γ) ΠΑΣΟΚ

7. Ποιός ήταν πρωθυπουργός στις 21/02/2017 όταν στα Ιωάννινα, ο βουλευτής της ΧΑ Νίκος Παππάς κατέθετε στεφάνι λόγω του εορτασμού την τοπική ημέρα απελευθέρωσης; Τη στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στο σημείο, με αποτέλεσμα ένας εκ των διαδηλωτών να οδηγηθεί στο Νοσοκομείο και να πραγματοποιηθούν συνολικά 4 συλλήψεις και δώξη συνολικά 5 συντρόφων/-ισσών.

(α) Κ. Μητσοτάκης (β) Α.Τσίπρας (γ) Α. Σαμαράς

8. Ποιός ήταν πρωθυπουργός στις 26/11/2020, όταν η απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη των Ιωαννίνων χτυπήθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέλεσμα 2 εργαζόμενοι να καταλήξουν στο Νοσοκομείο, καθώς και με πλήθος προσαγωγών;

(α) Κ. Μητσοτάκης (β) Α. Τσίπρας (γ) Α. Σαμαράς

9. Ποιός αρχηγός κόμματος, σύμφωνα με το δημοψήφισμα του 2015, αντιλαμβάνεται το “Ναι” ως “Ναι” και το “Όχι” ως “Ναι”;

(α) Α. Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ (β) Κ. Μητσοτάκης, ΝΔ

10. Ποιός έκανε τη μεγαλύτερη κωλοτούμπα στο Νομό Ιωαννίνων το 2019; (α) ο κυρ Κώστας από την Ανατολή (β) ο Γιωργάκης, 5 ετών (γ) ο Θ. Οικονόμου

Στο παραπάνω quiz παραθέτονται μερικά μόνο παραδείγματα από ομοιότητες μεταξύ των δύο κομμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το σημείο και για να αποφυγουμε τυχών παρεξηγήσεις, οφείλουμε να τονίσουμε πως δεν στοχεύουμε συγκεκριμένα στην στοχοποίηση των συγκεκριμένων κομμάτων τα οποία αποτελούν και το σημερινό εκλογικό δίπολο, μέσα στο οποίο όμως πατάει σιγά σιγά ξανά και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη πως όποιο από τα υπόλοιπα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία και να ήταν στη θέση τους θα έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ο λόγος για τον οποίο σε αυτό το σημείο του εντύπου επιλέξαμε να σταθούμε κυρίως σε αυτά τα δύο έχει να κάνει με την κυρίαρχη αφήγηση περί σύγκρουσης συμφερόντων, ιδεολογίας και προσανατολισμού τους. Το μόνο συμφέρον το οποίο λοιπόν συγκρούεται είναι αυτό του κέρδους. Όπως καταλαβαίνετε, η πίτα μπορεί να είναι μεγάλη αλλά δεν τρώνε όλοι το ίδιο κομμάτι. Αν λοιπόν ήταν ένα νόμισμα τότε το κάθε κόμμα θα ήταν και μια όψη και ίσως σε αυτή τη συγκυρία το ΠΑΣΟΚ να είναι το υλικό ανάμεσα τους.

Απαντήσεις:

1-α, 2-γ, 3-α, 4-β, 5-β, 6-α, 7-β, 8-α, 9-α, 10-γ

## Αν όχι με τις εκλογές, πώς θα αλλάξει η κατάσταση;

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση δεν προέκυψε από λάθος ανθρώπους σε λάθος θέσεις εξουσίας, αλλά από την ίδια τη φύση του κράτους. Η εναντίωση μας λοιπόν στις εκλογές είναι και εναντίωση στη λογική της ανάθεσης. Μια λογική που προϋποθέτει να πάρουμε τη κατάσταση στα χέρια μας, καθώς κανείς δεν είναι πιο αρμόδιος/-α από εμάς να δράσει ενάντια στην εκμετάλλευση και τη καταπίεση του. Πώς θα γίνει αυτό; Κατέβα στο δρόμο, βρες ανθρώπους που είναι στην ίδια θέση μαζί σου, συζήτησε και οργανώσε τις αντιδράσεις σου. Περνούει κι άλλο αντεργατικό νομοσχέδιο; Δεν αρκούν οι κατάρες και η ελπίδα ότι θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν καλύτεροι. Απέργησε, οργανώσου με τους συναδέλφους σου και το σωματίο σου και διεκδικήσε. Όσο εκλέγεις εσύ τους καταπιεστές σου η κατάσταση απλά θα δαιμονίζεται. Οργανώσου σε διαδικασίες που θα έχεις ισότιμο λόγο με τη διπλανή σου, που θα σαι κομμάτι των αποφάσεων και όχι απλός αποδέκτης τους. Φτάνει πια με τους σωτήρες και τους ειδικούς!

Δεν φταίει όμως μόνοι αυτοί που αποφασίζουν για εμάς, αλλά και εμείς που τους νομιμοποιούμε κοινωνικά είτε με τη ψήφο είτε με την απάθεια μας. Πρέπει να σταματήσουμε να απογοητευόμαστε με υποσχέσεις που δεν ήρθαν, αλλά να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση στις καθημερινές επιθέσεις του κράτους. Δεν περιμένουμε κανένα εξευενισμό του, ούτε το ιδανικό κοινοβούλιο, αφού γνωρίζουμε εξ αρχής πως θα είναι εκεί να φροντίζει τα συμφέροντα των αφεντικών και όχι της τάξης μας. Μόνη λύση λοιπόν να αφήσουμε στην άκρη την λογική της ανάθεσης, της απάθειας και του προσωπικού βολέματος και να πιάσουμε τη λογική της αυτο-οργάνωσης και της συμμετοχής στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Μια λύση που θέλει συνέπεια και προσπάθεια, άρα και πιο δύσκολη από το να ρίξεις ένα φάκελο σε μια κάλπη κάθε τέσσερα χρόνια. Δεν γράφουμε αυτά για να σε ταΐσουμε φρούδες ελπίδες, με υποσχέσεις ότι θα τα κάνουν άλλοι αυτά για σένα.

Στον αγώνα της τάξης μας ενάντια στην εξαθλίωσή μας, τα εργαλεία μας δεν είναι τα ψηφοδέλτια και τα παραβάν αλλά η οργάνωσή μας απέναντι στο κράτος και τα συμφέροντά του. Η απόκη μας οφείλει να είναι συνειδητή και ενεργητική. Εναντιωνόμαστε στο κράτος και στα εργαλεία που το συντηρούν. Δεν ρίχνουμε το βάρος της ευθύνης για την αλλαγή που θέλουμε σε άλλους αλλά το σηκώνουμε οι ίδιοι-ίδιες με την οργάνωσή μας. Καμιά ελπίδα και μέλλον με όποιον επίδοξο κρατικό διαχειριστή, αριστερό ή δεξιό. Να οργανωθούμε σε σωματεία, γειτονιές, στέκια, καταλήψεις και πολιτικές συνλεύσεις μακριά από αρχηγούς και φυλετικούς και έμφυλους διαχωρισμούς. Μόνη ελπίδα η ταξική μας οργάνωση και αντεπίθεση, μέχρι το γκρέμισμα κάθε μορφής εξουσίας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας και αλληλεγγύης.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποιον θα ψηφίσεις, αλλά ποιόν δρόμο εν τέλει θα διαλέξεις. Το δρόμο του αγώνα ή εκείνον της παραίτησης;

τελέσει χαρτί στα χέρια των φασιστών ότι τους κυνηγάει όλο το δημοκρατικό τόξο.

Από μέρος μας δεν έχουμε καμία αυταπάτη για την στάση που θα κρατήσουν οι, βαπτισμένοι στην κολυμπήθρα του Σιλβάμ πρώην χρυσαυγίτες, Έλληνες εθνικιστές. Οι καϊδεμένοι των μπάτσων, των μαφιόζων και των αφεντικών ποτέ δεν θα χτυπήσουν το σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση και την καταπίεση. Όχι επειδή δεν θέλουν· αλλά επειδή ένα πιστό σκυλί δεν δαγκώνει ποτέ το κέρι που το ταΐζει. Άρα το ζήτημα δεν είναι εάν οι μπράβοι, οι υποστηρικτές και οι υπερασπιστές αυτού του συστήματος αξίζουν ή όχι την ψήφο μας, αλλά εάν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να βρουν πεδίο για να ξεχυθούν για άλλη μια φορά εναντίον της τάξης μας.

**Κομμένες οι αυταπάτες και τα παραμύθια λοιπόν 'Η με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες Τέλος**

<sup>1</sup> www.youtube.com/watch?v=F7lvLtiF2E&ab\_channel=greekantinazi  
<sup>2</sup> www.avgi.gr/politiki/47455\_mia-foni-kai-mia-grothia-hrysi-aygi-kai-efolistes  
<sup>3</sup> www.rizospastis.gr/story.do?id=7650234  
<sup>4</sup> www.alfavita.gr/koinonia/1728\_doylemporio-i-hrysi-aygi-prosferei-ellines-ergates-me-18-eyro-merokamato